

Gebed van de Dag vrijdag 9 april 2021

(Kerk open 8.30 – 9.00 uur – Uitzending op de woensdag)

50 dagen opgewekt!

Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer

Opening:

Veni Creator Spiritus Veni lumen cordium / Kom schepper Geest. Kom licht van de harten

https://www.youtube.com/watch?v=-OH_Me7xjmY

Zingen Psalm 150:2 OB

Tekstlezing Kolossenzen 3:1-4

Stil moment

Luisterlied Handel – Messiah <https://www.youtube.com/watch?v=j615j-OKQNg>

Looft God, met bazuingeklank;
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit;
Looft Hem, met de trom en fluit;
Looft Hem, op uw blijde snaren;
Laat zich 't orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des HEEREN glorie, paren.

48. Aria (Bas) - 1 Korinthiërs 15: 52-53

The trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption and this mortal must put on immortality.

want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijke aandoen.

Gebed

Heer,
ik vraag geen wonderen of visioenen,
maar ik vraag kracht voor iedere dag!
Leer mij onderscheid te maken tussen wat hoofdzaak
en wat bijzaak is.

Ik vraag U om kracht, zelfbeheersing en gematigdheid,
dat ik me niet laat meeslepen door het leven,
maar dat ik met gezond verstand
mijn dag indeel en besteed.
Help mij zo goed mogelijk de dingen aan te pakken
die onmiddellijk moeten worden gedaan
en het huidige ogenblik
als het meest belangrijke te erkennen.

Leer me helder inzien
dat het leven gepaard gaat met moeilijkheden en tegenslagen;
maar dat ik die kan gebruiken om te groeien en tot rijpheid te komen.
Maak van mij iemand die in staat is mensen op te zoeken,
die aan de grond zitten.

Geef mij niet wat ik wens,
maar wat ik nodig heb.
Leer mij de kunst van de kleine stappen!

AMEN

Persoonlijk gebed

Afsluitend gebed: Onze Vader...

Zegenwoord:

Hoor het Woord van onze Heere Jezus:

Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Amen.

Doven van de kaars

Kolossenzen 3:1-4

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.

Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,

want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.

Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.